

En mycket lyckad landning



De flygande fransoserna Caroline och Alain Mathon råkade mellanlanda på Hedlanda flygplats, mellan Hedeviken och Vemdalen, på väg hem från Nordkap. De blev så förtjusta över vad de såg att de kom tillbaka, gång på gång. Och till slut tog de steget fullt ut och flyttade till Härjedalen. I Linsell hittade de sitt drömbus, där de nu öppnat Bed and Breakfast, och försöker få fler från Frankrike och Centraleuropa att semestra i det landskap de själva föll pladask för.

TEXT: BOSSE YMAN FOTO: JOACHIM LAGERCRANTZ

En mycket lyckad landning



”Vi stannade i två dagar, trots att vi hade bråttom hem!”

CAROLINE OCH ALAIN är bägge lärare till professionen. Men de delar också ett grundmurat flygintresse och älskar att resa och träffa nya människor. För 10 år sedan besökte de Nordkap i norra Norge med sina sportflygplan för att få uppleva Europas yttersta utpost. Eftersom flygturen blir lång måste den delas upp i etapper – deras flygplan kan bara flygas när det är ljus. Så på hemvägen bestämde de sig för att mellanlanda på en plats de aldrig tidigare besökt – Hedlanda i Hedeviken.

– Vi blev charmade direkt av det öppna och vackra landskapet, säger Caroline. Vi blev så överraskade att vi stannade i två dagar, trots att vi hade bråttom hem. Men när vi lyfte lovade vi varandra att återvända till Härjedalen. Det här ville vi ha mer av.

Så blev det också – inte bara en utan många gånger, och under alla årstider.

– Varje gång tyckte vi att besöket var mer än härligt, säger Alain. All vildmark gav oss en känsla av total frihet! Och här fanns så mycket att se och uppleva. Så vi beslöt att flytta hit för gott, så snart jag gick i pension.

DE BÖRjade HÅLLA utkik på Blocket efter annonser om hus till salu. Och en dag fanns det där, deras drömhus. Ett stort gult kråkslott i Linsell i Härjedalen.

– Vi frågade varandra: Var ligger Linsell? säger Caroline med ett stort leende. Men sedan hittade vi Linsells hemsida och såg att det var en riktig by med eget byliv och till och med en affär!

Det blev att vända propellern norrut igen, så snart det gavs möjlighet. Och det blev kärlek vid första ögonkastet.

– Vi blev förälskade i huset direkt, säger Caroline.

Byggnaden var det gamla hotellet i Linsell, byggt 1890 och på den tiden strategiskt placerat invid vägen mot Röros och Trondheim. De gula väggarna har sedan rymt både byns skolmatsal, bank och postkontor. Den sista tiden hade det varit klassat som fritidshus, men det var i ganska bra skick.

– Lite väl stort för våra egna behov, men vi insåg snart att vi borde driva ett B&B i huset, och dela med oss av det här underbara huset till andra. Och eftersom hela trädgården var full av ekorrar, var namnet givet från start – Ekorregården skulle den heta.





”Här är vi ju nästan ensamma om luftrummet!”

MEDAN DE FÖRBEREDDE SIG för flytten lät de lokala hantverkare renovera huset. Och väl på plats började de läsa svenska på SFI (svenska för invandrare).

– Vi har känt ett fantastiskt stöd både från de duktiga lärarna på skolan och de övriga inom kommunen som arbetar med mottagande av invandrare, säger Caroline.

Mellan lektionerna ett antal flygturer förstås, över deras nya hembygd. Deras lilla Jodel – ett 40 år gammalt franskt flygplan – kunde få tak över vingarna i flygklubbens hangar på flygplatsen i Sveg.

– Vi brukar ta en tur ett par gånger i veckan under sommarhalvåret. Och här är vi ju nästan ensamma om luftrummet!

Gästerna har också hittat vägen till Ekorregården efter

nystarten i övernattningsbranschen. Från Sverige förstas, men även från kontinenten. Till och med USA. Och nu i år tänker de även börja driva ett sommarcafé på gården.

– Vi ville ju byta liv, säger Caroline, och det har vi verkligen gjort. Vi trivs storartat – och flyga kan vi göra så snart vi får tid och lust. Det är ju bara ett par mil till hangaren.

Så flygledningen i tornet på Svegs flygplats har fått öva in en ny bokstaveringsramsa – *Foxtrot, Papa, Yankee, Echo, Romeo*. Det är nämligen identiteten på deras Jodel och används vid all kontakt inför start och landning. Och ser du något rött och vitt i luften som surrar – ja, då är det troligen Alain och Caroline Mathon som möjligen hurrar, men i vart fall njuter av sitt nya, flygande liv i Härjedalen. ●